

**SAMEN
RECHT
DOEN**

**Christen
Unie**
Leiden

Samen recht doen voor Leiden. Dat is de missie van de ChristenUnie.

Samen. Omdat we geloven in de kracht van Leiden. In vrijwilligers, verenigingen, betrokken wijkbewoners en andere gemeenschappen. En omdat de overheid niet alle oplossingen en wijsheid in pacht heeft.

Recht. Voor asielzoekers. Voor jongeren die afhankelijk zijn van jeugdzorg. Voor starters op de woningmarkt, die geen betaalbaar huis kunnen vinden. Voor een betrouwbare overheid, die er voor haar burgers is en niet andersom. Voor mensen in armoede en schulden. Voor een groene, klimaatbestendige toekomst.

En **Doen.** Omdat het niet bij woorden moet blijven. Daarom:

- + Voeren we een **zelfbewoningsplicht** in zodat we weer woningen bouwen voor mensen die willen wonen, zoals starters, gezinnen en studenten. En niet voor beleggers.
- + Komt de **bed, bad, brood** voorziening voor asielzoekers terug en geven we hen de **begeleiding** die zij nodig hebben. Dat is een mensenrecht.
- + Eisen we bij bouwprojecten **extra groen**, zodat de stad leefbaar blijft, nu en in de toekomst.
- + Regelen wij **één fysiek loket** waar iedereen terecht kan en waar je geholpen wordt en waar er serieus naar je geluisterd wordt. Wij staan voor een betrouwbare en benaderbare overheid, die naast mensen staat.
- + Blijft de Leidse **binnenstad een woonwijk**. Dus extra groen en ruimte voor bewoners en géén extra evenementen en horeca.
- + Maken we van de voedselbank een **sociale supermarkt**, zodat mensen kunnen kiezen wat zij nodig hebben.
- + Gaan we **versneld huizen isoleren** om van het gas af te gaan en zorgen we dat dat voor iedereen betaalbaar is.

Stem 14, 15 en 16 maart ChristenUnie. Om samen recht te doen voor Leiden.



Pieter Krol
lijsttrekker

Meer weten over de plannen
en de mensen van de
ChristenUnie Leiden?

Ga naar onze website
<https://leiden.christenunie.nl/>
of scan de QR-code!

